



De Kinderhof

Katholieke basisschool

Beste ouders en/of verzorgers,

Als u deze hofbode ontvangt, zijn de oudergesprekken inmiddels achter de rug. Gesprekken die voornamelijk plaatsgevonden hebben via Teams. Het feit dat we in deze tijd niet zonder ICT kunnen, wordt hiermee nog eens extra benadrukt. Aan de ene kant is dit erg jammer. Aan de andere kant zijn wij als team blij dat er op deze manier een vorm van communiceren mogelijk gemaakt wordt. Het is dan ook erg fijn te merken dat u als ouders/verzorgers en wij als team, steeds beter thuis raken in de digitale omgeving. Zo blijft het mogelijk elkaar op de hoogte te houden van het welbevinden en de leerprestaties van uw kind. En daar gaat het tenslotte om. Daar laten we ons niet in tegenhouden door een Corona-virus.



De zesde hofbode van dit schooljaar is dit keer een korte hofbode. Naast de informatie over de bestaande onderwerpen zoals groepsinformatie en Kwink, vragen we uw aandacht voor de informatie over kerst. Wilt u deze goed doorlezen? Vanwege de corona-maatregelen zal kerst, net als Sint, dit schooljaar anders gevierd worden dan u gewend bent van ons.

Voor nu, wens ik u een alvast een hele fijne Sint viering en veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, Karin van den Hoven (schoolleider)

De Hofbode verschijnt elke 2 weken met informatie over de Kinderhof

Redactie: Anke van der Kooij: a.vdkooij@kpoa.nl

Opmaak: Emmy Heidekamp





De Kinderhof

Katholieke basisschool

Kwink in Groep 4

Kwink: Ken je kwaliteiten!

In groep 4 hebben we gesproken over onze kwaliteiten:

Wat zijn kwaliteiten? Welke kwaliteiten heb ik zelf?

En wanneer zijn deze kwaliteiten handig? Ze hebben het volgende opgeschreven:

Johann: Ik zet altijd door als iets moeilijk wordt.

Mats: Ik ben eerlijk bij een spel, dan wacht ik op mijn beurt.

Line: Ik durf dingen, ik ben niet bang.
Artur: Ik luister goed als de juf iets vertelt.

Cem: Ik laat anderen lachen als iemand aan het huilen is.

Mai-Lin: Ik ben een doorzetter. Als ik iets moeilijk vind probeer ik het toch.

Feline: Ik zet door. Als ik moet rennen en ik word moe, dan zet ik door.

Lorenzo: Ik ben creatief met knutselen.

Zoë: Ik ben eerlijk. Als de juf iets vraagt zeg ik ja.

Defne: Ik ben creatief omdat ik goed ben in knutselen en tekenen en nog veel meer.

Ömer Affan: Ik durf dingen, maar niet van een heel snelle achtbaan.

Jerre: Ik laat anderen lachen.

Omar: Ik ben creatief. Ik hou van knutselen en het is handig voor een knutselwedstrijd.

Dilara: Ik ben goed in troosten en luisteren.

Sven: Ik ben eerlijk.

Sem: Ik ben creatief. Ik hou van knutselen. Dat is handig als je mee doet met een kleurwedstrijd.

Amal: Ik geef complimentjes omdat ik de anderen aardig vind.

Esmée: Ik ben zorgvuldig. Ik kan mijn werk goed maken.

Maid: Ik blijf kalm als iets niet lukt.

Noa: Ik ben zorgvuldig bij spelling.

Tess: Ik kan goed luisteren met de uitleg.

Tygo: Ik laat anderen lachen. Dat doe ik om ze te troosten.

Ahmet: Ik help een ander

Jinthe: Ik ben een doorzetter. Dat is handig voor als je 100 km moet lopen.

Patrick: Ik troost anderen bij het buiten spelen als ze huilen.

Kaylee: Ik luister goed als de juf aan het uitleggen is.

Thijmen: Ik doe lief bij het spelen.





De Kinderhof

Katholieke basisschool

Nieuws uit Groep 4

Ik vind Staal heel leuk. We hebben een kaart geschreven. Ik schreef er een aan Noa. Het adres moest op de kaart. Ik schreef iets aardigs over haar.

Ömer-Affan

Ik vind taal heel leuk. Een andere keer moest je een kaart schrijven voor een klasgenoot. Je moest ook de postcode op schrijven.

Groetjes Omar

Ik vind rekenen heel erg leuk omdat ik sommen leuk vind en klokkijken en geldsommen. En nog veel meer hoor!

Defne

Ik vind bewegend leren leuk. We lopen dan de kruisloop en de billenloop. We moeten ook sommen zoeken. We oefenen ook klokkijken.

Feline

Ik vind het leukste rekenen want ik vind plus sommen leuk zo als $13 + 5$ en ik vind klok kijken leuk bijvoorbeeld kwart voor 4.

Mai-Lin

Ik vind het leuk in groep 4. Spelling en de rekendans. Ook nog als de juf voorleest.

Dilara

Nieuws uit Groep 8

Ik vind deze school echt super leuk en ik zit er ook al super lang op, dus daarom vind ik het echt heel spannend om naar de middelbare school te gaan. JE moet dan van je vriendinnen afscheid nemen en ook van de juffen na alle leuke dingen die we hebben gedaan. Zoals naar het

voetbalstadion van Ajax, of ieder jaar lekker Kerst en Sinterklaas vieren. Dat mag je allemaal best wel even missen of misschien wel een traantje laten vallen. Wanneer je bijvoorbeeld in groep 5 zit en elk jaar groep 8 weer moet uitzwaaien, snap je niet waarom de meeste moeten huilen. Maar nu snap ik dat wel. Je zit al 8 jaar op deze school en dan moet je er opeens vanaf. Dat is natuurlijk erg moeilijk! Dus hierbij wil ik alvast zeggen dat ik iedereen + de school, heel erg ga missen! *Noa (8A)*

Naar de middelbare school gaan is natuurlijk best eng. Eerst je advies krijgen, daarna ga je naar scholen kijken. Dat is heel spannend, maar wel leuk. Want als je naar de middelbare school gaat ben je daar nieuw. Dus dat betekent nieuwe vrienden en vriendinnen.

Maar het jammere is dat je van je oude basisschool moet. Je gaat dan wel de juffen, meesters, vrienden en vriendinnen missen. We rennen dan naar buiten als de juffen onze namen omroepen op de laatste schooldag.

Wel jammer, want je bent er al 8 jaar naar school geweest! *Ifke (8A)*





De Kinderhof

Katholieke basisschool

Dit jaar doen we de leukste dingen in groep 8. Ik kijk er heel erg naar uit om op kamp te gaan of de musical, maar ook de gezellige sfeer in de klas. Niet alleen in de klas, maar door de hele school.

Sinterklaas vieren we met een surprise. Dat is vanaf de bovenbouw al een groot feest altijd een super sfeer! *Britt (8B)*

De afgelopen weken vind ik het leuk: we spelen spelletjes na hard werken en het is leuk dat de juf dat ook merkt. Ik kijk er echt naar uit om mijn Sinterklaas surprise te delen met mijn klasgenoten. Ik kijk er ook naar uit om vakantie te namen, want ik ben moe. *Moria (8B)*

Kerst

Beste ouders/verzorgers,

Sinterklaas is nog in het land, maar hierbij toch alvast wat informatie over kerst.

De viering zal er in verband met corona dit jaar wat anders uitzien dan andere jaren.

Op **17 december** is het kerstdiner.

Tussen 17.00 uur en 17.15 uur mogen de kinderen op school worden gebracht in feestelijke kleding. Dit doen we zoals u gewend bent van de ochtenden, met kiss&ride-strook. De kleuters worden opgevangen op het plein. De andere kinderen lopen zelfstandig naar binnen.

Op het plein komen een poffertjes- en patatkraam waar de groepen eten mogen halen. Dit eten ze vervolgens in de klas op, terwijl ze een kerstfilm kijken, liedjes zingen of een verhaal lezen.

Er worden dit jaar geen hapjes van thuis mee genomen. Om 18.45 uur is het

kerstdiner afgelopen en kunt u uw kind weer ophalen. De leerkrachten zullen met de groep mee naar buiten lopen.

We willen u vragen om de kinderen zo veel mogelijk zelfstandig te laten komen en zo min mogelijk de auto te gebruiken om het haal-/brengmoment ook in de avond soepel te laten verlopen.

De Kinderhof zet zich met kerst in voor een goed doel. Dit jaar is dat 'samen tegen eenzaamheid'. Alle kinderen maken en schrijven op school een kerstkaart. Deze worden naar eenzame ouderen en mensen met een beperking in Amersfoort verstuurd.

Wilt u uw kinderen komende weken schone, glazen potjes mee naar school geven? Deze gaan we in de klassen versieren. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
De kerstwerkgroep



Agenda

Vrij 4 dec: Sintviering op school

